

Vinter 2019

Program for ældreklubben

”Onsdagscaféen”

ONSDAGE KL. 14.30 – 16.30

i

Ejby Præstegårds konfirmandstue



30. januar ” En vandretur på Caminoen”

Ved Lars Pedersen, Assens.

Så får vi besøg af vores vandringsmand igen. Lars Pedersen var forbi forrige år for at fortælle os om sine vandringssture den smukke Hærvej. Og sikke som han kunne fortælle og opleve – og så ikke mindst give sine oplevelser videre – så vi næsten følte at det var os som havde vandret af hærvejen ned igennem det ganske land. Men han har meget mere at fortælle – for vores vandringsmand nøjes nemlig ikke med kun at gå i Danmark. Han har fx også gået Caminoen – gennem Frankrig og ikke mindst Spanien. Og det bedste er; Den tur kommer vi også med på – hele vejen oveikøbet. Og vi glæder os!

13. februar ” De farlige kvinders Ø - Sprogø”

Ved Flemming Rishøj

Så skal vi tilbage til en del af vores historie, som vi helst ikke vil snakke så meget om. Nemlig historien om Sprogø. Engang et “naturligt fængsel” midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid – for kvinderne blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvet og dermed til fare for samfundet. Flemming Rishøj

vi fortælle deres historie og øens fortælling. Men også den uhyggelige sandhed om, at havde man EN GANG fået “titlen” “SPROGØ-PIGE”, var man for altid stemplet som “EN AF DEM” – der forblev “tabere.” Spørgsmålet er dog, om samfundet har ændret menneskesyn siden “dengang”, - eller er det status quo?

27. februar: ” Min farmor, de andre faldne kvinder og englemagerne” *Ved Henning Frandsen.*

Det har ikke altid været nemt at være kvinde – og da slet ikke når vi går tilbage i tiden, og samtidig tilhørte samfundets laveste sociale lag. Med udgangspunkt i sin farmors historie vil Henning Frandsen netop fortælle om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet, havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre, kaldet faldne kvinder. Nogle af dem fødte børnene i dølgsmål, andre fik en englemager til at klare paragrafferne. Senere i perioden blev det almindeligt at få fjernet fostret hos en kvaksalver. Forholdene ændrede sig først for alvor i 1900-tallet, takket være modige kvinders kamp, en ny sociallovgivning, et nyt syn på kvinder og kvinders seksualitet, ændrede relationer mellem mand og kvinde og fri abort.

13. marts – ” **Liv og død**” – en fortællerkoncert af *Carl Erik Lundgård* og *Mette Katrine*.

Så bliver der plads til et skønt gensyn med Carl Erik Lundgård – ham, med harmonikanen og ikke mindst fortælleevnerne på plads. Denne gang har han dog en dame med – Mette Katrine - til at gøre både musikken, sangen og fortællingen ekstra smuk og gribende.

27. marts – ” **Musikalsk eftermiddag med Søren Okholm og Andres Munck**”

Pris for kaffe og underholdning 35 kr.

Informationer:

Husk at hvis du har svært ved at komme omkring ved egen hånd – så er du velkommen til at bestille taxi!

Taxi : Kan bestilles hos vognmand Svend Amlund;

Tlf. : 64 46 12 90

NB : Husk at bestille senest dagen før kl. 12:00 !

VELKOMMEN! og på Gensyn!

